



10 gouden regels

Hoe we samen de overblijf tot een succes kunnen maken !

1	Eet aan tafel met elkaar. Zorg voor rust tijdens het eten. Motiveer kinderen om te eten, dwing een kind niet om alles op te eten als het niet meer wil. Na het eten ruim je 'samen' met de kinderen de spullen op. Er zijn altijd kinderen die graag hulpje willen zijn.
2	Lees bij de groepen voor uit een leuk boek of vertel een verhaaltje.
3	Buiten het eten kunnen kinderen in principe vrij zijn om de rest van de pauze te doen wat zij willen en leuk vinden. Het moet geen school worden. Echter, zorg dat kinderen gemotiveerd worden om iets te doen. Als je ziet dat kinderen 'hangen' en vervelen, praat met het kind, zorg dat je alternatieven aandraagt, zorg dat een kind aansluiting krijgt bij andere kinderen.
4	Wanneer je met meerdere overblijfouders werkt, houd altijd oog voor de kinderen. Even onderling kletsen kan natuurlijk, maar vitaal belang is het zorgen voor een leuke overblijf voor kinderen. Het is 'maar' 1 uur dus zet je in voor een succesvolle overblijf.
5	Houd altijd oog voor alle kinderen! Probeer op een centraal punt te staan, als je ziet dat er op beide pleinen op dat moment te weinig overblijfouders aanwezig zijn. Zo kan je 'alle' groepen in de gaten houden. Bijvoorbeeld een OB ouder houdt ook indien nodig toezicht op BB plein.
6	Treed op bij ruzies. Kijk niet de andere kant op als er ruzies ontstaan, maar stap erop af. Vraag wat er aan de hand is, probeert tot een oplossing te komen.
7	Het kan en mag niet zo zijn dat één of enkele kinderen structureel overheersen en andere kinderen 'terroriseren'. In geval van structurele problemen, bespreek dit kind met de coördinator en breng het evt. in bij de leerkracht of schooldirectie. Vergeet niet een notitie van te maken op een gepast formulier. Kinderen die structureel onhandelbaar zijn, kunnen uiteindelijk geweigerd worden voor de overblijf. Dit volgens de stappenplan richtlijn bij incidenten, overtreding van de overblijfgeregels en afspraken.
8	Wees actief! Organiseer bijvoorbeeld samen met andere overblijfouder(s) voor de kinderen leuke activiteiten. Bijv. elke week een voetbal toernooitje, houd scores bij en werk toe naar een beker finale, etc. dit voorkomt ook dat kinderen zich gaan vervelen e.d.
9	Laat niet over je lopen. Je bent overblijfouder en niet alleen een moeder of vader die op kinderen 'past'. Straal dit ook uit.
10	Ga NOOIT vloeken en tieren, sla NOOIT kinderen en pak ze nooit té hard aan. Dit is onacceptabel en is naar kinderen toe een teken van zwakte. Blijf kalm! Neem altijd de notities door van kinderen die een speciaal aanpak nodig hebben of overleg dit met de leerkracht/ overblijfcoördinator.